

Bedenk een vraag bij de antwoorden die links worden gegeven.
Kijk naar het voorbeeld.

antwoord

vraag

Hippocrates
(bladzijde 13)

Wie werd er in 460 voor Christus geboren?

in 476 na Christus
(bladzijde 8)

Wanneer kwam het Romeinse Rijk ten val?.....

de middeleeuwen
(bladzijde 8)

Hoe noemen we de periode van 500 – 1500 na.....

Christus?.....

ureum
(bladzijde 15)

Wat is het belangrijkste afvalproduct van ons.....

lichaam?.....

tijdens de
renaissance
(bladzijde 8)

Welke taal spraken de meeste mensen in de.....

Middeleeuwen?.....

lancet
(bladzijde 16)

Met welk instrument sneden de artsen in de.....

Middeleeuwen de aders open?.....

Zoek het verborgen woord

In onze taal komen veel Latijnse begrippen voor.
Zet alles op de juiste plaats en vind het verborgen woord.

bonafide (a)

carpe diem (c)

stante pede (u)

linea recta (e)



Hippocrates

in memoriam (d)

et cetera (u)

Deo volente (m)

persona non grata (l)

c pluk de dag (geniet van het leven)

.u... enzovoorts

.m.. als God het wil

.l.... ongewenst persoon

.a... betrouwbaar

.u... op staande voet, meteen

.d... ter herinnering aan een overledene

.e... rechtstreeks

Het Latijnse begrip is: **cum laude**.....

carpe diem

et cetera.....

Deo volente.....

persona non grata.....

bonafide.....

stante pede.....

in memoriam.....

linea recta.....

Cum laude komt ook uit het Latijn. Cum betekent: *met*. Laus betekent: *lof*. Cum laude is een term die wordt gebruikt als mensen met hoge cijfers slagen voor een examen op de universiteit. Je slaagt dan cum laude, met lof.

ZINDEREN!

De titel van dit hoofdstuk heet *Potjeslatijn*. Je zult wel gedacht hebben: 'Wat is dat nou weer?'. Vroeger schreven apothekers de Latijnse namen van de medicijnen op een potje. Ze deden dit om misverstanden over ziekten en medicijnen tussen verschillende artsen te voorkomen. Maar ze deden het vaak niet goed: 'ze maakten er een potje van.' Het werd een soort pseudo-Latijn, oftewel onecht Latijn. Latijn gebruikt voor de grap. Horatio, een beroemde Romeinse dichter, schreef eens: *carpe diem*. Dat betekent letterlijk 'pluk de dag'. Daarmee bedoelde hij dat je van elke dag iets moois moet maken. Bij een tandarts staat er een bord in de tuin met '*carpe dentem*'... Dentem betekent 'tand'. Zulk Latijn, dat vol fouten en grappen zit, noemen we 'potjeslatijn', naar het kromme Latijn dat apothekers op hun potjes met pillen schreven.